

- **Er det virkelig ballade vi har brug for.**
- **Tavshed skader dig selv og resten af samfundet**
- **Kommunevalget 2021 – stiller du op.**
- **Advents kalender.**

Af Viggo Thinggaard, formand for socialdemokratiet i Silkeborg kommune

Er det virkelig ballade vi har brug for?



Forrige lørdag stor organisationen "Oprør fra landet" bag en demonstration mod regeringen og den manglende lovhjemmel for aflivning af alle mink. Kravet var ikke en undskyldning, men derimod regeringens afgang, slet og ret. Mink-sagen gav endelig oppositionens modstand mod regeringen ben at gå på i (dele af) befolkningen; og demonstrationerne forbandt de borgerlige politikere på Christiansborg med de borgerlige aktivister i samfundet. For vi andre almindelige mennesker er det store spørgsmål nu, om vi er parate til at tage kampen op?

Da statsministeren i marts lukkede store dele af Danmark ned for at hindre pandemien i ukontrolleret at sprede sig, satte hun hensynet til folkesundheden over hensynet til markedet. Det huede ikke de borgerlige, for hvem lukning af markedet er helligbrøde. Deres problem har imidlertid været, at pandemien kun kan tæmmes gennem hurtige og konsekvente indgreb i netop markedet og samfundets 'business as usual'. Dette dilemma har længe gjort de borgerlige bovlamme, og de har ikke vidst, hvordan de skulle angribe regeringens strategi uden samtidig at miste troværdighed i pandemibekæmpelsen og tabe opbakning blandt vælgerne.

Forløsningen kom med den manglende lovhjemmel i indgrebet over for minkavlerne. Regeringens alvorlige fejl blev anledningen til, at oppositionen i Folketinget endelig kunne forbindes med en utilfredshed udenfor. Modstandens *økonomiske* ankerpunkt er minkejernes umiddelbare situation, som kan forbindes med de små og mellemstore virksomheders vanskeligheder som følge af restriktionerne. Det *politiske* ankerpunkt er det borgerlige Danmarks modstand mod indgreb over for markedet og den private ejendomsret, som de borgerlige håber - via kritikken af den manglende lovhjemmel – kan skabe opbakning i bredere dele af befolkningen.

Med den manglende lovhjemmel, oppositionens samling og de folkelige manifestationer tør de borgerlige begynde at tro på, at regeringen kan trænges i defensiven og måske endda vælte inden for en overskuelig tidshorisont. På Christiansborg vil det ikke mindst afhænge af De Radikale, og udenfor vil det ikke mindst afhænge af trætheden i befolkningen. Risikoen er her, at regeringen kan blive kvalt i sin egen succes: Jo længere vi klarer os relativt godt i pandemibekæmpelsen, desto vanskeligere kan det blive at opretholde forståelsen for restriktionernes relevans; modstanden mod disse risikerer derfor at vokse.

Det store spørgsmål er, om almindelige mennesker, som bakker op om regeringens håndtering af coronaen generelt, er klar til at forsvare sig mod den borgerlige offensiv?

Almindelige mennesker, som håber, at regeringens dygtige håndtering med at holde coronaen nede kan fortsætte, må indstille sig på at yde en indsats. Det skal nemlig ikke være dem der råber højest der vinder, det skal være de der har de bedste løsninger for Danmark og almindelige mennesker. Læserbreve i aviser, tweets og opslag på Facebook kan ikke gøre det alene.

Der er mere end nogensinde brug for kontakt – med afstand - mellem almindelige mennesker af kød og blod. Mennesker, der kender hinanden, og derfor vil lytte til hinanden. Tal kampen mod coronaen op, så de der taler den ned, ikke vinder kampen om Danmark.

Regeringens betydning for vores liv og helbred står klar – tænk bare på pandemibekæmpelse, tidlig pension, minimumsnormeringer, samtykkelov, klima m.v. Blandt partimedlemmer og mange vælgere overalt i landet er entusiasmen derfor tilstede. Men den skal dyrkes og holdes ved lige. Folk skal føle, at de har en rolle at spille.

Det kan kun gå for langsomt, for kampen om sjælene er begyndt. De borgerlige angriber regeringen. Lad os forsvare regeringen og dens kamp mod coronaen i fællesskab.

Tavshed skader dig selv og resten af samfundet.

René Skau Björnsson, direktør Silkeborg Boligselskab.



2020 har budt os mange ting. Covid-19, #MeToo-kampagnen og senest et særdeles splittet USA med en præsident, der ikke vil acceptere et valgnederlag.

Hvorfor nævne de tre ting i samme sætning? Jo, de har faktisk noget tilfælles. I alle tilfælde er der ikke blevet råbt højt nok, tids nok.

Da Covid-19 brød ud i Kina, gik der (alt) for lang tid, inden resten af verden fik tilstrækkelig indsigt i, hvor alvorligt det var. Der gik i hvert fald så lang tid, inden der blev handlet, at vi nu står med en pandemi, der har uendeligt store konsekvenser for mennesker verden over.

#MeToo fik nyt liv i Danmark, da Sofie Linde gik på en scene og åbnede munden. Det viste sig, at alt for mange i alt for mange år, havde være tavse om deres viden og oplevelser.

En rådden kultur i mange brancher var ikke blevet bekæmpet, og det har rigtig mange kvinder og mænd betalt en dyr og personlig pris for.

Da USA gik til valg den 3. november, var det med to skarpt optrukne fløje. Dem, der elsker Donald Trump, og dem der gør det modsatte. I fire år har verden været vidne til en stigende aggressiv tone, hvor det er helt legitimt at sige de grimme ting om 'de andre'.

Rigtig mange, inklusiv mig selv, har ikke orket at gå ind i de mange, mange hidsige debatter med udokumenterede påstande. De er bare blevet 'det nye normal'.

Jeg kan godt forstå, hvis den enkelte vælger tavsheden, for at beskytte sig selv. Men jeg synes også, at 2020 har lært os, at det store flertal faktisk ikke bakker op om dårlig opførsel. Det store flertal stiller sig bag alle dem, der siger fra og gør opmærksom på alt det, der ikke er i orden.

Når vi forholder os tavse, så tillader vi alt det negative at leve, og efterhånden føles det som om, at vi er ved at blive kvalt. Når vi tjekker sociale medier, får vi hverken gode historier eller inspiration. Vi får derimod konspirationsteorier og raseri-anfald. Og når vi læser avisen eller ser TV, så mødes vi af en verden, der handler om enten eller, i stedet for både og.

Jeg tror, at alt det sortsyn, negativ tale og risiko for at blev hængt ud, gør noget rigtig skidt ved os mennesker. Vi laver jokes om alle de 'eksperter' der findes på de sociale medier. Dem, der er kloge, selv om de hverken har viden om det emne, de taler om, eller kender alle sider af den historie, de stiller sig som dommer over. Men de får alligevel lov til at sætte dagsordenen. For vi kan se, hvad der sker med dem, der vover at sige fra og sige imod.

Derfor ender vi med at tage det negative ind, og det er umuligt at finde vejen til at få det ud igen. Pludselig er det blevet en knude i maven, og enten kan man vælge selv at blive en af dem, der råber, eller man kan overgive sig.

Det er dig og mig, der har givet liv til, at nogle mener, at de kan gøre, som det passer dem, tale grimt om alt og alle og opføre sig uanstændigt. Nu skal vi finde en anden vej.

Vi skal lytte til hinanden. Og vi må gerne have forskellige meninger. Faktisk ville verden være et sølle sted, hvis vi ikke kan tage en god diskussion og udveksle holdninger. Men vi skal ikke finde os i dårlig opførsel og trusler mod vores person, familie eller karriere, bare fordi en person har magt eller er god til at råbe højest.

Vi skal stå sammen og kræve ordentlig opførsel. For tavsheden fører ikke til noget godt, hverken for dig, mig eller den verden, vi lever i.



Kommunevalg 2021 – stiller du op?

Nu er der mindre end et år til byrådsvalget i den 16. november 2021.

Jeg vil derfor bede dig om at overveje, om det er noget for dig at stille op som kandidat til byrådsvalget.

Vi vil meget gerne have et bredt felt af kandidater både mænd og kvinder, unge og ældre, etniske danskere og personer med anden etnisk herkomst.

Vi vil også meget gerne have kandidater fra alle steder i kommunen. Det er vigtigt med kandidater fra yderområderne, de mindre byer, de små landsbyer men også fra de forskellige dele af Silkeborg by.

Du er velkommen til at kontakte formanden for socialdemokratiet i Silkeborg Kommune, Viggo Thinggaard, for at få en nærmere snak om et muligt byrådsmandat i forbindelse med valget i november 2021. Det kan ske på 21 21 39 66 eller viggo.thinggaard@lomidt.dk

Advents kalender

Julen nærmer sig, og i år har vi en digital julehilsen til dig.

De kommende advents søndage den 6., 13. og 20 december vil vi sende en lille søndags adventshilsen til DIG, hvor fire byrådsmedlemmer hver holder en kort tale. Vil du gerne vide, hvad der rykker vores valgte i det lokalpolitiske arbejde?

Du kan også glæde dig til en lille quiz, hvor præmien er to flasker god rødvin og en flaske bobler. Hver hilsen slutter med et spørgsmål, og du sender svaret til hugo-otto@nielsen.mail.dk senest den efterfølgende onsdag.

Du skal bare klikke på linket i den mail, som vi sender til dig. Så går filmen i gang på YouTube. Glæd dig 🎁.

Næste nyhedsbrev forventes udsendt ultimo december måned, og har du ideer til indholdet er du velkommen til at kontakte/sendt det til:

Viggo Thinggaard: viggo.thinggaard@lomidt.dk eller Hugo Nielsen: hugo-otto@nielsen.mail.dk

Deadline for stof til næste nyhedsbrev er onsdag den 16. december. A-dialog fremsendes til Midtjyllands Avis.